



VVA berichten

Redactie-adres: Terracottastraat 83, 2284 HB Rijswijk

E-mailadres: luscuo04@planet.nl

december 2021, nr. 132

Vrienden van de VVA gegroet!



Hier voor u ligt het kerstnummer van de VVA. Het laatste nummer van het jaar 2021. Hierin zal onder andere een terugblik gegeven worden over wat er zoal heeft plaatsgevonden in negatieve en ook positieve zin wat de VVA aangaat. Zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt is er weer een nieuwe coronavariant opgedoken en heeft de overheid besloten om hierdoor weer de nodige maatregelen te verscherpen. De horeca is vooral de dupe en ook de winkelbranche is weer extra getroffen. Mondkapjes verplicht en weer afstand houden.



Een derde injectie is al aan veel mensen toegediend en zal op grote schaal uitgebreid worden. We zijn er nog niet vanaf.

Maar, beste mensen, we hebben elkaar weer ontmoet. Op 24 oktober j.l. was er eindelijk weer een bijeenkomst in de ons zo vertrouwde winkel in de Bilt. Na een twee jaar mochten we elkaar weer begroeten en bijpraten. En er viel heel wat te bespreken. Verderop in dit bulletin treft u een uitgebreide samenvatting van deze bijeenkomst.

Verder treft u bijdragen van Wiet Josso aan en een paar artikelen van Anita Lestrade. Tevens bijgesloten een strookje voor de contributiebetaling voor komend jaar. En nu maar hopen dat het nieuwe jaar voor de vereniging en voor u allen een gunstige ontwikkeling mag hebben en dat de vorige geplande bijeenkomsten nu wel zullen doorgaan.



Winter in de Auvergne



*Het bestuur en redactie wensen u fijne feestdagen
en vooral een gezond 2022*



Verslag van najaarsbijeenkomst VVA 24 oktober 202

Locatie: "de Oude Winkel" in de Bilt

Programma:

Vanaf 11.00 koffie, taart, bijpraten.

De spreker, Gerard Schippers en zijn vrouw Tilly komen rond 12.00 uur.

Zij eten een broodje, kopje soep en de presentatie begint rond 13.00 uur.

14.30 najaarsvergadering

16.00 start buffet.

18.00 sluiting

Aanwezig: Frank Lestrade en Elselien de Meulder, Anne en Wiet Josso, Riet Dumas, Hanne Sons, Frits Lammerts, Loes en Jan Mulder-Peyra, Anita Lestrade en Peter Ankum, Betty en Jacques Noordermeer, Mieke Goudeau, Jacqueline en Jack Grossat, Thijs Laboyrie, Ilonka en Paul Luscuere, Pieta en Harry Delpout. 21 personen.

Pieta en Harry verzorgden weer de heerlijke taarten en de dranken. De spreker, Gerard Schippers en zijn vrouw kwamen mooi op tijd en na wat te hebben gegeten, begon de presentatie. Gerard heeft in een jaar of drie een boek geschreven over een deel van zijn familie: "Garen, band, wol en sajet". Hiervoor is veel genealogisch onderzoek verricht.



Uitgangspunt waren zijn grootouders van moeders kant. Moeder was de jongste van zeven in het gezin van grootvader Winkeler en grootmoeder Gretha Capel. Deze laatste is voor onze groep van belang. Grootvader hield een dagboek bij en oom, tante en moeder schreven gedichten en liedjes en een boek. Na dit gezin, kwamen de vier overgrootouders aan bod. Aan de Winkeler kant zijn er voorouders uit Duitsland, marskramers vooral. De stamboom van de familie Capel komt uitgebreid aan de orde. Pieter Capel namelijk, koperslager te Amsterdam eind 18e eeuw, komt uit Gorses, in het departement Lot. Hij is in 1763 geboren als Jean Pierre Capel. Dat hij

Pierre/Pieter is geworden komt waarschijnlijk door de geboorte van jongere broer Jean in 1766.

Mooi dat er de officiële registratie is als "poorter" van Amsterdam. Daar moest je voor betalen, maar dan kon je je aansluiten bij een gilde. De meester-proef registratie maakte dat hij zijn beroep mocht uitoefenen. Ook hier is een mooie acte van.

Helaas kwam aan de voorspoed een einde, uiteindelijk belande hij met zijn gezin als één van de eersten in Veenhuizen. Toen was het nog alleen voor de armen en niet voor landlopers, criminelen etc. Hij heeft er naar alle waarschijnlijkheid ook de lokale munten geslagen.

Wat verder opvalt is de altijd hoge kindersterfte in de 18e, 19e en 20e eeuw. Armoede, slechte voeding, infectieziekten waren de belangrijkste oorzaken.

Na de mooie presentatie vertrokken Gerard en Tilly en begonnen wij aan de officiële ledenvergadering. Zie apart verslag.

Om vier uur kwam de bestelwagen van de cateraar en genoten we van een heerlijk buffet. Diverse salades, stokbrood met tapenades, kalfsvlees in saus, coq au vin, ratatouille, gebakken aardappelen. Her smaakte ons goed.

Rond zes uur vertrok iedereen weer huiswaarts. Helaas werden er de week erna 9 mensen getroffen door het Corona-virus. Maar gelukkig niet ernstig ziek.

Notulen najaarsvergadering VVA 24-10-2021

Opening door de voorzitter Jan Mulder.

We houden een minuut stilte voor Virginie Lammerts-Limbertye, Johan Goudeau en Mart Hutchison.

Mededelingen:

Anita Lestrade meldt dat het artikel uit ons bulletin over drie koperslagers in Didam, zal worden geplaatst in het jaarboek van de Oudheidkundige Vereniging Didam in 2022. Hiervoor moet het nog wel worden aangepast. Aan Marc Prival, schrijver van het boek “Auvergnats et Limousins en migrance” is toestemming gevraagd en verkregen voor het gebruik van foto's en tekst uit het boek.



Notulen najaarsvergadering 2019:

worden goedgekeurd. NB er was geen najaarsvergadering in 2020. De jaarverslagen 2019 en 2020 worden goedgekeurd.

Verslag van de penningmeester Harry Delpeut.

De jaren 2019 en 2020 worden mondeling toegelicht. Verzoek aan een ieder om de contributie voor 2022 in de eerste helft van januari te betalen. Er zal in het kerstnummer van het bulletin een apart strookje komen voor het contributie-verzoek. De kascontrolecommissie, Thijs Laboyrie en Jack Grossat hebben de financiële documenten goedgekeurd na het herstellen van een foutje.

Vacatures:

In de kascontrolecommissie komt de plaats van Thijs Laboyrie vrij. Peter Ankum zal deze plek opvullen.

Werkgroep genealogie:

In februari is er contact geweest met Chiem Balduk. Hij is op zoek naar informatie en kan ons wellicht ook van nieuwe informatie voorzien.

Er is een USB-stick geleverd aan iemand die Weesie-informatie wilde.

Er is door Gerard Schippers, de spreker op deze dag, informatie gevraagd over de koperslager Pierre Capel. Anita heeft de geboorte in Frankrijk gevonden. Er is een mooi boek verschenen over de voorouders van Gerard Schippers, met onder andere Pierre Capel. Verder werd een foto ontvangen van Jean Vaissier van een leerling uit de klas van deze leraar. Hanne Sons heeft dat verder afgehandeld, het is haar oom Jean.

Zo komen er dus via de website regelmatig vragen over de families uit ons “Grote Boek”. Jack Grossat heeft hier een vraag over, de familie-link naar Grossat werkt niet meer. Jan Mulder zal dit nakijken.

Het Ledenbestand:

We zitten nu op 55.....

Programma volgend jaar:

Het moederdag-uitje zal nog steeds naar Haarlem gaan. We moeten steeds meer rekening houden met de mobiliteit van de leden. Meerijden met elkaar, eventueel een taxi-busje huren.

WVTTK/rondvraag:

Wiet Josso vraagt of er volgende keer misschien een microfoon kan worden gebruikt. Gaan we navragen bij de zaal-eigenaar.

Paul Luscuere: Ons blad moet het Bulletin blijven heten. Er komt nog een december nummer dit jaar.

Strookje voor contributie komt erbij. Aan iedereen wordt gevraagd kopij te leveren. Ook voor de foto-rubriek. Jack zal wat leveren.

Jacques Noordermeer vraagt naar de nieuwe wetgeving, over de aansprakelijkheid voor bestuurders. Er is al een document ontvangen door de secretaris van de Kamer van Koophandel.

Paul maakt de laatste opmerking: Hopelijk blijft de vereniging bestaan.

De voorzitter sluit af.



Verklaring van de naam Payralbe

In een ver verleden is vanuit de Cantal aan de vereniging van Vrienden van Auvergne een mogelijke verklaring van de naam Payralbe/Peyrealbe gezonden. De franse tekst luidt:

*PAYRALBE/PEYREALBE est le rocher Blanc (peira alba).
Nom de colline en pierre de couleur claire qui à donné son nom à la localité bâtie sur
ses pentes ou dans la vallée.*

Het komt er dus op neer, dat:

Payralbe/Peyrealbe een witte rots is (pèira alba). De naam van een rotsachtige heuvel van een heldere kleur steen. Deze naam is ook gegeven aan enkele lokaties op de helling of in de vallei.

De vertaling zal wel niet zo goed zijn, maar het voornaamste is toch wel, dat het “Witte Rots” betekent. Op de avond van de familie-réunie heb ik gevraagd of er misschien een familielid daarmee aan de slag kon gaan om een familie-embleem te ontwerpen. Tot nu toe zonder resultaat.

In 2004 toen Rivka Peyra nog lid was heeft ze ons ook nog drie foto's toegezonden van plaatsjes met de naam Peyrealbes. Helaas is Rivka geen lid en zijn we nooit in de gelegenheid geweest deze plaatsjes te bezoeken.

Wiet Josso



*Trage gaan
en verre zien
is een daad
van wijze liên*

ˆ (Guido Gezelle)



Kerstmis 2021

*Kerstmis in coronatijd,
dat doet veel mensen pijn.
Bevangen door de eenzaamheid,
zo zonder familie te zijn.*

*Een feest dat moet je vieren,
met mensen om je heen.*

*In de stal waren er de dieren,
terwijl de kerstster scheen.*

*Is kerstmis geen roep om samenzijn,
met familie bij je thuis?*

*Tussen kinderen, groot en klein,
nu zit je in een leeg huis.*

*Nu leven velen in eenzaamheid,
verstoken van een warm contact.*

*Het is nu wel een stille tijd,
terwijl men naar verbinding snakt.*

*In Bethlehem was het ook eens stil,
daar in die boerenschuur.*

*En bovendien ook erg kil,
de omstandigheden guur.*

*Toen brak de hemel open,
met engelengezang.*

*De herders aangelopen,
die bleven daar heel lang.*

*Maar nu kijken wij ook uit,
naar beloofde betere tijden.*

*Zodat we met een vrolijke snuit,
verlost zijn uit ons lijden.*

Wiet Jossa