



VVA berichten

Redactie-adres: Terracottastraat 83, 2284 HB Rijswijk

E-mailadres: luscu004@planet.nl

december 2018, nr. 124



este Auvergnaten,



na een warme en lange zomer en nazomer zijn we weer in de winterperiode aangeland en hebben de goedheiligman uitgezwaaid naar Madrid. Inmiddels maken we ons weer op voor de kerstdagen en daarna weer het oudejaar met de traditionele oliebollen en appelflappen. Terugkijkend naar wat achter ons ligt kunnen we stellen dat de VVA er redelijk goed voor staat. Er zijn enkele nieuwe leden bijgekomen maar het ledental blijft toch schommelen rond de vijftig. Geen reden om er over in te zitten want we hebben toch een leuke voorjaarsbijeenkomst gehad in Schiedam waar zo'n 25 leden op af zijn gekomen. Ook de najaarsvergadering werd redelijk bezocht en was weer een gezellig samenzijn waar weer het een en ander besproken werd en later een plan gepresenteerd voor de voorjaarsbijeenkomst in 2019. Dit wordt een jubileumjaar waar het bestuur leuke initiatieven voor heeft ontwikkeld. Een verslag van deze najaarsbijeenkomst leest u elders in dit bulletin, opgesteld door onze columnist Wiet Josso.

Verder een verslag van de vergadering en wat we vooral niet mogen vergeten te memoreren is de aanwezigheid van onze Miep Laboyrie. Haar zoon Thijs heeft haar weer gebracht en het is toch fantastisch dat een van de oudste leden van de VVA toch weer van de partij is. Still going strong!

Later op de middag hebben de aanwezigen nog kunnen genieten van een film van de laatste reis van de VVA in 2012 naar D'Auvergne. Het was weer een zeer geslaagde reis, waar vele pittoreske plaatsen zijn bezocht en wat op de familiedag een hoogtepunt vormde vooral voor Johan Goudeau en Paul Luscuere die zijn oorspronkelijke naam terugvond.

Zou het Kerstbulletin er al zijn?



KLEIN AANTAL LEDEN BIJ NAJAARSVERGADERING

Het slinken van het aantal leden is al vele jaren waarneembaar, maar op deze vergadering werd dit wel schrijnend duidelijk: Ook al in een ver verleden werd dit probleem reeds door Nico Balkenende aangekaart, maar de aardsoptimist Frits Lammerts hield er steeds de moed in. Het 35-jarig bestaan zullen we zeker nog vieren.

Waren we vanaf 2015 gewend om altijd met Ad en Bep van Zelst mee te mogen rijden, ditmaal was het door een vervelend ongeluk van Bep niet mogelijk. Een val in huis werd haar noodlottig. Een operatie door een orthopeed in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen heeft alles weer rechtgezet, maar de eerste zes weken mag Bep nog niet staan op dit been. Bep vanaf deze plaats word je een welgemeend herstel toegewenst.

Wij moesten dus een beroep doen op het openbaar vervoer. Zo stonden we op zondagmorgen 21 oktober op een druk perron van Station Amsterdam-Zuid op de trein naar Utrecht te wachten, toen ik plotseling op mijn rug werd getikt door Riet Dumas. Zij en Hanne Sons waren vol goede moed met de trein uit Den Haag vertrokken, maar die reed niet verder dan Woerden. Dus in Amsterdam-Zuid stapten ze uit en zo konden we samen als een VVA-kwartet op weg gaan naar De Bilt. Als ervaren reizigers op deze route wisten zij bij Utrecht-Centraal bus 77 naar De Bilt te vinden, terwijl ook de looproute naar "De Oude Winkel" in de Waterweg routineus genomen werd.



Fijn dat ze er weer bij was

Niet lang daarna opende voorzitter Jan Mulder de vergadering, waarvan u het verslag elders in deze VVA-berichten zult aantreffen. Halverwege de vergadering arriveerde het echtpaar Van Eyck-de Greef.. Jacques had er een dienst als organist in de Protestantse kerk in Heeze opzitten.

Het middagprogramma was ingeruimd voor Ron Chaulet, die een presentatie zou geven, maar die was wegens ziekte verhinderd. Gelukkig had Paul Luscuere nog zijn DVD van onze laatste reis naar Mauriac in 2012 bewaard.



Ongedwongen en gezellig samenzijn

Toen hij deze in de najaarsvergadering van 2012 in "De Duiventil" in De Bilt wilde vertonen, haperde de techniek en konden we niet genieten van de mooie beelden die hij toen geschoten heeft. Dat werd nu goedge maakt met een feest van herkenning voor verschillende leden.

De borrel daarna ging er in als God's woord in een ouderling. De een genoot van wijn, de ander weer van frisdrank, terwijl er ook altijd mensen zijn die de gemeentepils boven alles verkiezen. De gemene deler was toch: het spreken met en het luisteren naar elkaar. Iets wat in onze vereniging altijd aanwezig is geweest en wat ertoe heeft geleid dat wij nu 35 jaar na de oprichting nog steeds bestaan.

Wiet Josso



Wat drinken we Frits? Melk of wijn



Riet had het zo te zien weer naar haar zin

Najaarsvergadering VVA 21-10-2018

Locatie: "De Oude Winkel" de Bilt.

Aanwezig: Riet Dumas, Anita Lestrade en Peter Ankum, Virginie en Frits Lammerts, Anne en Wiet Josso, Frank Lestrade, Pieta en Harry Delpout, Hanne Sons, Loes en Jan Mulder, Ilonka en Paul Luscuere, Miep Laboyrie, Thijs Laboyrie, Ria en Jacques van Eyk zijn iets later.

Afmeldingen: Jan Lendfers, Emile Weesie, Betty en Jacques Noordermeer, Anneke Cinqualbre, Ingrid en Pieter Laboyrie, Raoul Laboyrie en Ad van Zelst.

Om 12.10 uur opent de voorzitter de vergadering.

Vaststellen agenda: akkoord.

- De presentatie van Ron Chaulet vervalt, hij heeft kortgeleden bij een val een aantal ribben gekneusd.
- Er is belangstelling voor het boek Koperslagers, ketellappers etc. Twee mensen zullen het toegestuurd krijgen op USB. Kost 30 €, inclusief USB en verzendkosten. De secretaris regelt dat. Naar aanleiding hiervan vraagt Wiet Josso naar deze gegevens. De secretaris heeft alles betreffende het boek van An en Mart Hutchison overgenomen.

Notulen vergadering 29 oktober 2017:

worden akkoord bevonden.

Jaarverslag 2017:

De secretaris deelt het rond en er wordt even gelezen.

Thijs Laboyrie vraagt waarom er geen nieuws is over de website. Jan Mulder legt uit: in 2017 geen nieuws, in 2018 wel. Verder jaarverslag goedgekeurd.

Financieel verslag over 2017

Contributie komt moeizaam binnen. Er was geen mededeling in het decembernummer van 2017 om de contributie te betalen. Vroeger zat er een aparte nota bij het decembernummer. Dat gaan we nu weer doen. Thijs Laboyrie stelt een automatische incasso voor. We gaan het eerst maar weer op de oude manier doen.

Kascontrôle: volgt deze middag nog, maar het ziet er op het eerste gezicht goed uit.

Kascontrôlecommissie: Guido Weesie moet aftreden. Frits Lammerts meldt zich en wordt benoemd.

Ingekomen stukken 2017: geen

Website/internet:

Het kost € 120 per jaar, maar wisselt. Dit jaar vier reacties van "buitenstaanders" en mogelijk komt er een nieuw lid voor de vereniging uit. Thijs Laboyrie vindt dat je een strategie moet hebben met je website: wie wil je bereiken?

Er komt een werkgroep Website-strategie. Thijs en Raoul Limbertie nemen dat op zich zodra Raoul weer terug is in Nederland.

Ledenaantal:

Ledenaantal: Er zijn 45 adressen met 64 mensen. Maar het ziet er naar uit dat er adressen zijn van mensen die al geen lid meer zijn, daar er al een aantal jaren geen contributie van binnenkomt. De penningmeester en secretaris zullen na de vergadering een plan maken om dit aan te pakken.

Voorjaars/Jubileumbijeenkomst:

Het voorstel wordt gedaan om in 2019, vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei naar Veenhuizen te gaan. Vrijdagmiddag aankomst, diner. Zaterdag rondleiding/lezing over Veenhuizen, diner, vergadering/feestje en dan zondag na het ontbijt weer naar huis. De secretaris zal met het hotel Bitter en Zoet, dat aan het terrein van Veenhuizen gelegen is, contact opnemen over arrangementen in dat weekend. Na discussie in de vergadering wordt afgesproken dat de prijs rond de 200 euro per persoon mag zijn, met een uitloop naar 250 euro.

Wat verder ter tafel komt:

Het programma Verborgene Verleden op TV. Zou leuk zijn als André Rieu of Dominique Weesie mee zouden doen en dat wij dan een bijdrage zouden leveren.

De secretaris heeft een lezing bijgewoond van de programma-maker. Eens kijken of we contact kunnen leggen.

De privacy-wetgeving

De aanwezigen wordt gevraagd een duidelijk formulier te tekenen, ipv het anonieme strookje. Voor de niet-aanwezigen moeten we het formulier misschien apart meesturen met het bulletin.

Sluiten der vergadering

COLUMN:
Wat Wiet hoort en ziet.



An en ik storten ons dagelijks met enthousiasme op de kruiswoordpuzzel van Sanders in de Volkskrant. De meeste aantal vakjes weten we wel vlot in te vullen, maar het gebeurt maar zelden dat we hem helemaal ingevuld krijgen zonder de hulp van puzzel-encyclopedieën. Daardoor duurt de lunch - want dat is het dagdeel dat we

daarvoor benutten - soms extra lang. Het verschil tussen An en ondergetekende, waar het gaat om de juiste oplossingen te vinden, is dat zij het als een uitdaging ziet om het juiste woord te vinden, is het niet rechtsom, dan is het linksom. Alle boeken die daartoe kunnen dienen, raadpleegt ze. Ik wil te snel de oplossing hebben, maar dat is bij Sanders niet altijd even makkelijk, terwijl zijn synoniemen behoorlijk kunnen afwijken van het gebruikelijke. Zo stond in de Volkskrant van 24 mei 2017 het woord *wratmeloen*. Daar moesten we het juiste synoniem voor zien te vinden, maar de puzzelboeken boden geen oplossing. Dan maar op de computer op Google gezocht en daar vond ik het woord namelijk: *kanteloep*. Zoekend op *encyclo.nl* vond ik dat er drie synoniemen voor dat woord zijn: 1) karbonkel 2) plant en 3) soorten meloen. Eigenlijk wordt het woord niet met een k geschreven maar met een c, maar dat kwam de heer Sanders niet goed uit met het kruisende woord. Zo geschreven met een C riep dat bij mij de herinnering op aan de componist *Joseph Canteloube* over wie ik in nummer 100 van de VVA-Berichten van april 2012 een artikel had geschreven. Hij was de man die in 1925 bij de oprichters van de groep *La Bourré* behoorde. Deze groep stelde zich ten doel de folklore van de Auvergne te verbreiden. Hij componeerde en arrangeerde diverse bundels en daarvan is "*Chants d'Auvergne*" wel een van de bekendste,

Ons helaas te vroeg overleden lid John Debertrand zond mij destijds een bandje met deze liederen, gezongen door Kiri Te Kanawa. Dit bandje heb ik meermalen afgespeeld, terwijl ik het ook eens live heb mogen ervaren in het Concertgebouw in Amsterdam.

Tussen de benaming van het woord *wratmeloen* en de bekende Franse componist zie ik verder geen andere overeenkomst dan de klank van het woord. Of zijn naam ook nog iets te maken heeft met de vrucht is mij niet bekend.



Joseph Canteloube